

## **Achter de voordeur.**

Van wie: Aaltsje Koopmans

Wat is je adres: Rengersstrjitte 15

Met wie woon je hier: Met echtgenoot Klaas.

De beide volwassen jongens wonen respectievelijk in Leeuwarden en Groningen.

Sinds wanneer woon je hier: Sinds eind 1990

Waarom woon je hier graag: Het uitzicht over de landerijen is zo prachtig, je kan heel ver kijken en genieten van de zonsondergang en de wolkenpartijen. Er is heel veel licht in huis en je woont hier heel vrij.

Wat kun je vertellen over de geschiedenis van dit huis:

We hebben dit huis zelf laten bouwen en zijn dus eerste eigenaar. Vanuit Sneek zochten we een plekje met vrij zicht en dat vonden we hier. Bovendien kunnen we nu 's avonds nog lekker in het zonnetje zitten op ons terras aan de zijkant of in de zitkuil achter.

Wat is je lievelingsplek en waarom: Als ik binnen zit, zit ik graag op de driezitsbank met zicht op de ramen. Dan zie ik de toren van Tjalhuizum en de dorpen Tirns en Reahús. Ik heb dus geen schilderij aan de wand nodig; het uitzicht is het schilderij.

Als ik buiten zit, zit ik het liefst in de zitkuil achter ons huis. Daar zit je lekker beschut. We hebben hier veel westenwind, maar in die kuil merk je daar niet veel meer van. Het uitzicht is dan wel veel minder, omdat er boompjes en struikjes staan voor de beschutting.

Welke woonwens heb je: Voorlopig geen.

