

## De kerstviering van de Sundayskool

En zo werd het Kerstavond...en vanwege alle maatregelen hebben we, samen met de betrokken ouders, besloten om een Kerstwandeling te gaan doen. We hebben aan elf dorpsgenoten gevraagd of er iets in hun tuin mocht staan. Verschillende decorstukken vonden zo, gedurende de middag, hun plaatsje in het dorp. Dit zijn er een aantal van. Maar ook het kindje Jezus in de kribbe, de ster, de schatten van de wijzen, de ezel en een groot aantal lichtjes hoorden er nog bij. Hoewel er veel buien op de buienradar stonden aangegeven, zijn we om zeven uur gestart en hebben we tot half tien geen enkele drup regen gehad. De kinderen hadden een bingokaart met daarop de verschillende figuren die ze tijdens de route tegenkwamen. Ook heeft Antje Lotte een leuk spel gedaan met de kinderen: Kerstmis hints!



In de Advent periode hebben de kinderen druk geknutseld aan een geschenkje voor de gemeente. Janna heeft hier nog een prachtige kaars bij gemaakt en zo werd het een mooi cadeaupakketje. Alle dorpsgenoten die, op een of andere manier, hun medewerking hebben verleend aan de wandeltocht, hebben zo'n pakketje gekregen. Na afloop was er warme chocomelk en iets lekkers voor de kinderen. De kinderen hebben allemaal een boek en twee kaarsenpakketjes meegekregen. Eentje om zelf te houden en een pakketje om weg te geven aan iemand die het op dat moment goed kon gebruiken.



Op eerste Kerstdag hebben Antje Lotte, Frederieke en Maya Sari voor de laatste keer opgetreden in de kerk. Naast het bekende Adventslied hadden ze, samen met meester Theo, ook nog een ander lied ingestudeerd. Na afloop van de dienst hebben de meiden ook aan alle aanwezige gemeenteleden nog een kaarsenpakketje meegegeven. Zo hoopten we het licht door te geven, ook in deze tijd!

*De leiding van de Sundayskool*

